

Ockult belägring av Sverige förbereds nu!

Det jag vill berätta om nu, kom för mig med överraskning. Och i denna, skrivandets stund, har jag rest mig från mitt morgonsamtal med Gud, för att sätta mig vid datorn och skriva ner de tankar Han gett mig.

Jag läste i Luk 19:11-27, om mannen som ger några tjänare pund att förvalta. Hur han reser bort och så småningom kommer hem och begär att få se resultat. Vi vet vad som händer...

Men så manas jag läsa vidare - om Jesu intåg i Jerusalem, vers 28 och framåt. Nu lyfter Herren ut vers 41-44 - och Jerusalem är inte längre Jerusalem, utan vårt land - Sverige.

Jesus gråter när Han i en framtidssyn ser vallar byggas, för att:

- "...omringa och ansätta dig från alla håll..."
- "...slå dig och ditt folk till marken..."
- "...inte lämna sten på sten..."
- "...eftersom du inte förstod att tiden var inne för ett Guds besök..."

Detta gäller plötsligt Sverige!

Och dessa fientliga belägringsvallar blir, i Herrens tilltal denna stund, inte till vallar av fysisk karaktär - som inför en militär aktion. De är belägringsvallar av ondska och ockultism. Men kvar står orsaken, tydlig och utan förmildran:

"... eftersom du inte förstod att tiden var inne för ett Guds besök..."

Detta är ett budskap till svensk kristenhet – nu. Gudsordet demonteras! Det Bibeln kallar synd, görs till en mänsklig rättighet. Det som varit heligt och så är, i Herrens ögon, negligeras. Kärleken svalnar och "mammon-tjänandet" blir viktigare någonsin.

Gud sänder uppmaning och varning till kyrka:

Låt ordet och bönen återfå främsta platsen, före all "vacker" verksamhet. Ni lämnar landet obevakat, så det besätts av ockultismens makter. Jag vill besöka era hjärtan på ett ännu innerligare sätt.